



Fredag den 23. marts, 2012, kl. 14.30 – ca. 22, arrangerede DRF i Region Sjælland et seminar om **"Grundtvig og Rusland"** på Udby Kro, Lundby. Seminaret var en succes, nærmest et tilløbsstykke. De 40 billetter blev solgt på rekordtid, og vi havde en lang venteliste.

Udby Kro er et særdeles velegnet sted for et Grundtvig - arrangement, idet kroen er en gammel privilegeret, kongelig kro, som stammer fra 1821, måske tidligere, og som altså i en eller anden form eksisterede allerede på Grundtvigs tid.



Udby Kro

Kroen ligger kun et par kilometer fra Udby Præstegård, hvor Grundtvig blev født, hvor han tilbragte en del af sin barndom og hvor han senere var kapellan hos sin far.



Grundtvigs Mindestuer, set fra gårdspladsen.

Efter ankomsten til kroen med velkomst, tak til Folmer Wisti Fonden, Grundtvig-sang og kaffe med russiske pandekager, begav selskabet sig – de fleste på gåben i det strålende forårsvejr – til præstegården, hvor vi beundrede de gamle bygninger fra 1600 – tallet. **Dorrit Røtting** gav en grundig, humoristisk og levende gennemgang af Grundtvigs liv fra vugge til grav, vi besøgte samlingerne, og

begav os derefter til kirken, hvor i særdeleshed de skæve hvælvinger og de middelalderlige kalkmalerier vakte interesse.

Bl.a. "livets lykkehjul" med dens talende symbolik på livets gang er anvendt i Grundtvigs salme "Har vi toppet, må vi dale, det er loven under sol." Til sidst besøgte vi mindestenen på Grinnebakken, rejst til ære for Grundtvig i 1883, 100 år efter hans fødsel, og besøgte den gamle præstegårdshave med "Grundtvigs lind" og de smukke Dorothea – liljer i fuldt flor.



Udby Kirke

Tilbage på kroen stod en russisk buffet parat med bl.a. borsjtj, svamperetter, blinier, russiske salater, soljanka og hjemmebagt brød på et bord, pyntet op med et russisk sjal som dug, og ikoner, danske og russiske flag og russiske pyntegenstande som dekorationer.

Dagens højdepunkter var **Lida Shkorkinas** og **Karsten Fledelius'** foredrag. Lida betonedede især Grundtvigs universalitet, aktualitet og brugbarhed i alle lande og alle tider samt fremviste / fortalte om egne publikationer om Grundtvig på russisk, både artikler og digte / sange / salmer samt arbejdet med at udbrede interessen for Grundtvigs ideer i Rusland og via de kanaler, som Association for World Education tilbyder.



Lida Shkorkina i turkis

Karsten Fledelius gav et inspireret og inspirerende oplæg, hvor han med udgangspunkt i slægtskabet mellem Grundtvigs kristendoms – og kirkesyn og den orthodoxe kirke argumenterede for, at vi

danskere ikke ser skoven for bare træer, dvs. vi ser ikke Grundtvigs universalitet. Det er godt, at iagttagere fra andre lande kan se, hvad vi ikke selv har haft øje for.



Karsten Fledelius og hans opmærksomme lyttere.

Da deltagerne forlod stedet, takkede de for et godt arrangement. Mange roste det varierede program og pegede på, at blandingen af sang, muligheden for personlige samtaler under kaffen og spisningen, spadsereturen i det dejlige forårsvejr, besøget i Mindestuerne, og de levende og udfordrende foredrag var en oplevelse, de ikke ville glemme.

Bestyrelsen vil drøfte muligheden for at gøre et Grundtvig / Rusland - seminar til en årligt tilbagevendende begivenhed.

Holmegaard, den 28. marts, 2012

På vegne af Dansk – Russisk Forening i Region Sjælland

Med venlig hilsen

Gunvor Andersen

Konferencen blev finansieret af:



Wistifonden

Folmer & Helle Wistis Fond for International Forståelse, København
The Folmer & Helle Wisti Foundation for International Understanding